

Zwerfweekend

2024

Door: Floor Bartels



Al een aantal jaar zie ik Zwerfweekend voorbijkomen binnen mijn afdeling in Erp. Zo veel goede en enthousiaste verhalen, dus dit jaar mezelf opgegeven om het zelf te gaan ervaren. Vanuit Erp vertrokken met z'n allen naar Budel-Schoot: de plek waar Zwerfweekend begint. In Budel-Schoot werden we met open armen ontvangen door de staf. Het was duidelijk zichtbaar dat ze er zin in hebben! Na een introductie, wordt bekend in welk groepje je zit en dan vertrekken richting de Ardennen. Ik werd ingedeeld in groepje 2!



Aangekomen op een parkeerplaats kon Zwerfweekend dan toch echt beginnen. Backpack op je rug, coördinaten uittekenen en gaan. Een prima tocht met wat steile stukjes en wat modderige padjes, want omlopen daar doen we niet aan. De sfeer zat er goed in en iedereen kletste gezellig met elkaar tijdens het lopen. Eenmaal aangekomen bij ons subkamp werden de taken verdeeld om een mooie slaapplek en kampvuur te creëren. Ondanks dat we best veel nieuwe deelnemers hadden, waaronder ik, verliep dit heel erg soepel. Nadat alles klaarstond, bedjes opgeblazen en tijd om elkaar (nog) beter te leren kennen bij het kampvuur. Zo weten we nu van elkaar waar thuis de meterkast zit en welke kleur laarzen je hebt voor in de grot. O ja, en we hadden ook nog Joep, die was een puzzel aan het oplossen tijdens het kampvuur. Maar dat vertel ik zo wel meer over.

De volgende ochtend werden me wakker met 'Guten Morgen, Sonnenschein' en nog vele andere liedjes in het thema 'wakker-worden'. Joep had een mooie lijst verzameld om het opstaan wat verdraaglijker te maken. Het zou een heerlijke dag worden, dus na 15 minuten lopen, kon de trui alweer uit en pas 's avonds weer aan. Dit is de hele week zo geweest. Vanaf onze subkamp zijn we begonnen met een geheimschrifttocht. Na ongeveer 1,5 uur rondjes lopen, terug bij het subkamp. We snapten er helemaal niets van. Toen ontstond het verhaal over



het 'vermiste' briefje of zat hij er toch wel in ...

Wat me opviel aan mijn groep, is dat ondanks we maar wat rondliepen, niemand klaagde en iedereen doorging. Wat een top sfeer! Na 2 uur toch echt beginnen aan de tocht. Zo bleek dat Joep het geheimschrift niet zelf had hoeven op te lossen. Op de plek waar we al 4 keer voorbij waren gelopen, lagen de antwoorden namelijk verstopt. Op naar de activiteit, wat zal het zijn?

Eindelijk zagen we onze aanhanger, tijd voor lunch en de activiteit! Voor ons op het programma: klimmen en mountainbiken! We mochten klettersteigen naar boven en van de rotswand weer abseilen naar beneden. Boven was het uitzicht prachtig. Eenmaal klaar was het tijd om andere kleren aan te doen, want het was door de vertraging in de ochtend al best laat en mountainbiken stond nog op de planning. Iets waar ik zelf het meeste tegen op zag. Het was een



uitdagende tocht voor ons allemaal, maar we bleven bijna de hele route gezellig bij elkaar. Rond half acht zagen we onze aanhanger en wat hadden we een honger gekregen. Tijd om gauw te koken en spullen voor de avond te pakken.





Na het eten was het tijd om gauw weer aanstalten te maken, het werd al wat donker. We zeiden tegen elkaar dat het waarschijnlijk laat zou gaan worden voor we het subkamp zouden bereiken. De tocht viel reuze mee en we bereikten vlot ons subkamp. Gezellig vlak bij een beekje. We bespraken de avond bij het kampvuur en merkte dat we best moe waren geworden van deze lange dag. Ook hadden we een lied: 'kut leven.' Dit lied heeft verder centraal gestaan tijdens de rest van de dagen. Neem het lied vooral met een korreltje zout, dat hebben wij ook gedaan. Vele gingen deze avond 'op tijd' naar bed, morgen weer een nieuwe dag!

De volgende ochtend werden we weer gewekt door de opstaan-afspeellijst van Joep. Met goede moed liepen we direct bij het eerste punt al fout. Het bleek

toch dat we de andere kant op moesten. Gelukkig kwamen we daar na met gevaar voor natte schoenen gauw achter. De tocht verliep vlot en we zagen een bekend dorp in de verte: Esneux. Vandaag stond vloten op de planning. Samen hebben we een groot piratenschip gemaakt met maar liefst drie masten! Ook onze taakverdeling hadden we weer goed voor elkaar. Een paar knopen de palen, banden en platen van het vlot. En een paar halen frieten en snacks! Na een lekkere lunch, tijd om het water op de te gaan. We zijn heerlijk met de stroming meegegaan en hadden onderweg een aantal uitdagingen met onze masten. Wij en het vlot hebben het gelukkig overleefd. Tijdens het vloten werden er liedjes gezongen over vloten, piratenschepen en varen, helemaal in het thema. We hadden de aandacht van omstanders

en voorbijgangers goed getrokken. We hebben wat afgezwaaaid. Na het vloten alles opruimen en heeft ons chefke een heerlijke nasi gemaakt. Daarna het eten opruimen, inpakken en weer door naar het subkamp voor ons laatste avondje samen. Deze hebben we goed afgesloten en een paar uur later werden we weer gewekt door de wekker.

Tijdens het inpakken van ons subkamp, kregen we bezoek van een Fransman en zijn hond. Dat vond bijna iedereen even gezellig. Met goede moed begonnen we aan de foto- en kompastocht en jullie mogen het raden. We zijn inderdaad weer 'even' verkeerd gelopen. Deze tocht was echt een van de mooiste tochten van deze week. Een ontzettend mooi uitzicht, reden voor natuurlijk weer een groepsfoto. Aan

het einde van de tocht had de staf er nog iets speciaals in petto. Via een tunnel moesten we van de ene kant naar de andere kant lopen, om bij de aanhanger te komen. Deze tunnel was smal en laag. Gelukkig hadden we Tom bij ons met de gouden tip om je backpack vast te houden. Bij de aanhanger tijd om te lunchen en onze kleren voor het grotten aan te trekken. We werden opgedeeld in twee groepen. Een ging speleologie doen en de andere kruipen door smalle gaten en klimmen in de grot. Ik ging mee met de groep die speleologie ging doen. Dit was erg leuk en de grot had veel mooie dingen om te zien. Toen kwam het moment voor de laatste avondmaal samen en dat was genieten. Nog een flinke tocht terug naar het HK. We hebben een stukje met de bus gereden en een tussenstop op het terras gehad. Dit was enorm gezellig. Op het HK aangekomen hebben we gauw onze tent opgezet en konden we aansluiten bij het grote kampvuur. Iedereen was er en we hebben een hele leuke afsluitende avond gehad.

De volgende ochtend samen alles ingepakt, groepsfoto gemaakt en daarna terug naar Budel-Schoot. Daar zoals altijd een frietje gegeten met z'n allen ter afsluiting. Toen was het tijd om afscheid te nemen van elkaar, alles in de auto's te proppen en naar huis te gaan. Elkaar bijkletsen over alles wat we hebben meegemaakt en uiteindelijk thuis douchen en naar bed!

Het was een heel leuke ervaring geweest en heel veel gezelligheid. Heel veel gelachen en volop genoten. Staf heel erg bedankt voor jullie goede zorgen en groepje 2 bedankt voor alle gezelligheid!



zwerfweekend

het unieke outdoor event van jong nederland

met o.a. de volgende activiteiten:

- > bergbeklimmen,
- > speleologie,
- > mountainbiken,
- > (kompas)tochten,
- > vlotvaren,

Je gaat samen met 11 andere leiders/leidsters van jong nederland 4 dagen zwerven door de Ardennen van België.

De laatste avond/nacht samen met ongeveer 50 andere jong Nederlanders vertellen bij het kampvuur wat je mee hebt gemaakt tijdens deze super-dagen.

Wanneer: met hemelvaart

wo. 28 mei tot zo. 1 juni 2025

- > vertrek woensdagmiddag
- > thuis zondagmiddag



inschrijven:

- check: www.jongnederland.nl
- > ga naar activiteiten en daarna naar zwerfweekend.



MEER FOTO'S
ZIEN? SCAN
DE QR CODE



OF KIJK OP
WWW.JONGNEDERLAND.NL