

# AFDELING BELICHT



## JONG NEDERLAND FLERINGEN

Door: Kim van Korven en Luc Vugts



Na een reis van 2 uurtjes, vanuit Brabant naar Twente, werden we welkom geheten door Tim, Dewi, Ellen, Renate en Dinette. 'Welja, vijf man sterk en dat op een zondagochtend!'





**D**e koffie en thee stonden al klaar, net als de taart die Tim meegenomen had. Niet alleen hij had wat lekkers meegenomen, de dames hadden ook koeken bij zich. Hoe welkom wij ons voelden? Heel welkom en niet alleen daarom.

We schieten van het voorstellen gelijk door naar de Haringparty (die maar liefst €6000 heeft opgeleverd) en de geschiedenis van de vereniging. Een interview? Nee, ook deze keer leek het daar niet op. Gewoon gezellig buurten over Jong Nederland, ideeën uitwisselen en tussendoor informatie opdoen dat bruikbaar is voor een artikel. Voor we het wisten was het een paar uur later.

En wat we hebben gehoord van deze afdeling? Voor ons, Luc en Kim, was het de eerste keer dat we een afdeling bezochten die nog niet zo heel oud is en ook nog eens nog niet zo heel erg lang Jong Nederland heet.

Dinette is goed op de hoogte, net als Renate en Ellen die haar aanvullen met wat feitjes. Zo is de club in 1989 ontstaan als Scoutingvereniging. 1 augustus 2004 zijn zij overgestapt naar Jong Nederland waar ze vooral de vrijere manier van aanpakken en de vrijere gedachten vanuit de landelijke organisatie opmerken. 'We pionieren ook

**'DIE BOOM OP DE MUUR IS HEEL BEKEND HIER, HET IS DE KROEZENBOOM. VRIJWILLIGERS HEBBEN HEM INGEKLEURD EN EEN SCHILDER HEEFT HEM DAARNA DETAILS GEGEVEN.'**

echt nog wel' vertelt Tim. Hij heeft, net als Ellen, de scoutingperiode niet bewust meegemaakt, maar kent de geschiedenis wel.

Net als dat beide ook weten waar het onderkomen voorheen was. 'Daar staat nu een BSO, hier net achter' zegt Ellen. Als dochter van Dinette heeft ze het Jong Nederlandbloed in de aderen zitten. Net als van de anderen aan tafel, ook familie bij de vereniging zit. 'Eigenlijk kun je wel zeggen dat alle kinderen van de basisschool van Fleringen, en dat zijn er zo'n 55, wel bij Jong Nederland groep draait.' En dat met 23 vrijwilligers en 12 'vrienden van' die ondersteunen bij activiteiten.

Daarna is het wat lastiger om leden vast te houden. Enthousiast vertellen ze over de Jeugdsoos waar jeugd vanaf groep 8 elke maand een activiteit samen ondernemen. 'Het is dan ook best lastig om uit oud-leden vrijwilligers te werven. Vorig jaar hielden we een vrijwilliger over aan de maatschappelijke stage' werd verteld. Ook bij deze Jong Nederland-afdeling zien ze de voetbal als concurrentie, maar ze mogen niet klagen vinden ze zelf.



Inmiddels zitten we niet meer aan tafel en krijgen we een rondleiding door het gebouw dat bestaat uit een keuken, een hal, een aantal toiletten en een spel/sportzaal.

'Die boom op de muur is heel bekend hier, het is de Kroezenboom. Vrijwilligers hebben hem ingekleurd en een schilder heeft hem daarna details gegeven.' Daarnaast hangen, naast kampherinneringen, ook nog scoutingkleden.

Boven is een mooie ruimte waar geknutseld kan worden en waar ook een scherm hangt om bijvoorbeeld een film te kijken.



Door het schilderij dat wat scheef hangt, komen we op een samenwerkingsproject met de lokale natuurvereniging die twee keer per seizoen met de Minioren op pad gaat. De laatste keer kon dat niet i.v.m. slecht weer. Er was toen een binnen-speurtocht.

De Minioren gaan zaden zaaien en zien later in het seizoen wat er groeit en bloeit en welke insecten daar dan leven. Heel leuk en leerzaam!



Onder de schuine kant van het dak zien we ineens kerstspullen staan. Naast de knutselvoorbeelden van spullen die ze tijdens de kerstmarkt verkopen (en met de vrijwilligers en leden vooraf maken), zien we filmpjes voorbij komen van de sfeervolle kerstmarkt. 'Iedereen zet zich hier ook echt voor in' zegt Renate. Als trotste voorzitter weet ze bij elk onderwerp te vertellen dat de vrijwilligers een hechte groep vormen en er ook echt staan als er wat te doen is. Dewi regelt de bedrijvenlijst en verdeelt de vrijwilligersploeg over deze bedrijven. De kerstmiddag is klein begonnen, maar inmiddels met elk jaar een onderdeel en idee erbij, echt een grote activiteit voor alle inwoners van het dorp. Het is ook echt een activiteit waar we allemaal naar uitkijken, vertelt Dinette enthousiast. Ze praat enthousiast door over een lotenboom (waar mensen voor een euro een lot uit kunnen halen, die kan linken aan een mooie prijs, gesponsord door een van de lokale bedrijven), de pannenkoeken die dan gebakken worden en de prijsvraag waarbij mensen kunnen inschatten hoeveel het schaapje schijft. Alleen met de verhalen die het gezelschap over deze activiteit vertellen, kan een Idee gevuld worden.

Buiten krijgen we het terrein te zien. Er staat een klimrek dat door verschillende giften/subsidies bij elkaar gespaard is, nadat de kabelbaan die er hing, werd

afgekeurd. Tim, de man die echt alles weet of weet waar hij de informatie vandaan kan halen, heeft de overdracht hiervan goed in zijn oren geknoopt.

Samen met Demi zit hij ook in het bestuur: hij als secretaris, zij als bestuurslid.

Als we weer binnen aan tafel zitten en er drinken bijgeschonken is, gaan we toch over op nog wat echte vragen. Zo willen we graag weten of ze deelnemen aan districts- en landelijke activiteiten.

'Als er wat te doen is en we kunnen, zijn we erbij' is de boodschap. In ieder geval binnen het district. Renate is bekend met de Kadenschouw en de groep heeft moeten beloven de komende editie te komen met een aantal vrijwilligers.

We hebben inmiddels vernomen waar de inkomsten vandaan komen, naast een bijdrage van de BSO die in hetzelfde lokaal zit en de fondsen die ze weten te vinden, het Haringfeest maar ook de Rabobank-actie, de hulp van het Beachfeest (waar zo'n 500 mensen van heinde en verre op af komen), de hulp die vrijwilligers leveren bij het Kroezenboomfeest en de violenactie waar ze viooltjes verkopen, leveren een mooie bijdrage op voor de vereniging. Deze bijdrages worden ook echt besteed. Zo is er nog niet zo lang geleden een lasergame-set aangeschaft.

Doordat veel vrijwilligers creatief en handig zijn, komt er ook veel handwerk voort uit de vereniging.

Natuurlijk willen we ook van alles weten over het kamp. De afdeling heeft, onder lichte druk van ouders die een week kamp steeds meer te lang vinden duren, besloten om drie nachten met de kinderen op pad te gaan. Het bevalt iedereen prima! De afdeling gaat niet ver weg op pad, het is op fietsafstand en omdat Duitsland om de hoek ligt, komen ze ook wel eens daar uit. 'Dit loopt altijd zo vlot en met veel hulp van anderen. Iedereen weet precies wat hij mee moet nemen in de auto of aanhanger en we hoeven nauwelijks mensen hiervoor te vragen of herinneren. Dit jaar hebben we de leden laten ophalen op het terrein, dat vonden ouders toch ook heel fijn. We hebben wel, traditioneel, afgesloten met een act. Voorheen deden we die act bij terugkomst bij ons eigen onderkomen.'

We horen dat er een keer een platte kar omgebouwd werd als vliegtuig, waar dan twee stewardessen de kinderen weer veilig op terug brachten (landenkamp).



**NAAST DE KNUTSELVOORBEELDEN VAN SPULLEN DIE ZE TIJDENS DE KERSTMARKT VERKOPEN (EN MET DE VRIJWILLIGERS EN LEDEN VOORAF MAKEN), ZIEN WE FILMPJES VOORBIJ KOMEN VAN DE SFEERVOLLE KERSTMARKT.**



Iedereen aan tafel staalt zo uit dat alles wat ze doen, wat ze samen organiseren, meemaken en ondernemen, echt heel erg leuk is. De voorzitter wil dan ook echt benadrukken dat ze **SAMEN STERK** staan en de samenhang groot is. Tussen jong en oud en ook partners en kinderen van vrijwilligers die komen helpen waar nodig.

Het kwam ook zo naar voren in het lijflied van de Prins Carnaval en zijn adjudant die ook aangesloten zijn bij Jong Nederland. En hop, we gaan over naar carnaval. Demi en Tim laten enthousiast filmpjes zien van de jongerengroep, die met een megagrote groep, een pitstop als act hadden in de optocht. Terwijl zij dit laten zien, laten Ellen, Renate en Dinette foto's zien van de 'tent-op-zijn-kop' waarbij leden en vrijwilligers met een tent op het hoofd meeliepen in de tocht.

Van carnaval, waar nog meer uit blijkt dat naast de samenhang, ook de gemene deler van feestneuzen centraal staat, gaan we naar het leidingweekend.

## EENS IN DE DRIE JAAR GAAN WE ECHT EEN WEEKEND SAMEN OP PAD, VERTELT DEMI.

Eens in de drie jaar gaan we echt een weekend samen op pad, vertelt Demi. Zij nam vorig jaar de organisatie mede op zich en mag zichzelf als we dat zo horen, een schouderklop geven. Naast de avond met acts van de vrijwilligers, was er een uitstapje naar een Qmusic-avond. We sliepen op een camping (wel een met stapelbedden) en hadden onderling zoveel plezier. Het was echt niet stil om 23:00 uur maar gelukkig stoorde maar een persoon op de camping zich hieraan. De herinneringen worden opgehaald. Als een waar theebransje kevelt de groep wat af en dat maakt het voor ons, Luc en Kim, alleen maar mooier.

We nemen afscheid met 'we zien elkaar op de Kaderschouw in Harmelen' en een stevige, hartelijke handdruk.

